

## Een 'toertje' door de Kaapkolonie

*Bert van der Lingen (bertvanderlingen@tabakspijp.nl)*

**Begin 1900 maakte F.C. Dominicus een 'toertje' door de Kaapkolonie, Oranje Vrijstaat en een deel van Basutoland. Dominicus zou later in Nederland bekend worden door zijn reisgidsen. De schrijver was in Basutoland aanwezig bij een dansfeest dat gehouden werd na de besnijdenis van jonge meisjes.**

Voordat zij de huwbare leeftijd bereiken worden ze besneden en vertrekken voor zes maanden naar de bergen waar ze in strenge afzondering leven. Daarna komen ze terug naar het dorp en wordt er een groot dansfeest gehouden. In 1915 verscheen een artikel over deze reis onder de titel 'Kijkjes in en om Basoeto-land'.

Tijdens het dansfeest maakte Dominicus kennis met een uiting van de 'eigenaardigen smaak' van de Basuto en schreef daarover (op p.113) de volgende passage: "Een van hen, die tamelijk goed Afrikaansch sprak, kwam naar me toe en vroeg: "Baassie, pijpolie!". Ik begreep niet, wat de man meende, maar mijn metgezel, die al jaren in den Vrijstaat woont en vaak in Basoeto-land komt, haalde zijn pijp tevoorschijn en nu begon de Basoeto (schrik niet, lezer) met het meest intense genot de vloeibare nicotine van binnen uit de pijp op te likken. Tabak is een lekkernij voor hen, maar die vuiligheid van binnen uit een pijp is de heerlijkste traktatie, die ze zich kunnen denken. Men moet respect hebben voor de kracht van zoo'n tong en zoo'n verhemelte."

Bron: F.C. Dominicus, 'Kijkjes in en om Basoeto-land', *Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde* 30, 1915, p.106-115.